

Nieuwsbrief Misi Sulawesi

JANUARI 2018

NUMMER 1



Verlangen en de GPIL

Al langer verlangden wij ernaar om ons ergens in te zetten voor de wereldwijde kerk. Toch bracht God eerst de hervormde gemeente van Noorden op ons pad en vervolgens leidde God ons naar Den Haag. Nu weten we ons geroepen om naar Sulawesi (Indonesië) te gaan om daar de 'Gereja Protestan Indonesia Luwu' (GPIL) te dienen. In Luwu (een gebied ten oosten van Toraja) zijn wel christenen, maar de meerderheid is moslim. De kerk in Luwu heeft het niet gemakkelijk in deze

minderheidspositie. De GPIL bestaat uit een kleine 20.000 leden, verdeeld over 118 gemeenten.

De meeste gemeenten zijn op het (arme) platteland te vinden. Omdat er maar 58 predikanten zijn moeten ook de ouderlingen preken, maar zij zijn vaak laagopgeleid. Vandaar dat de GPIL de GZB heeft gevraagd: Kunnen jullie niet iemand sturen die ons kan toerusten in de verschillende facetten van het gemeentezijn? Laurens Jan zal de

synode ondersteunen, een relevant trainingsprogramma ontwikkelen voor gemeenteleden, voorgaan in de gemeenten, predikanten coachen en ouderlingen en diakenen trainen.

Lourina zal (naast de zorg voor de kinderen) met haar juridische kennis mensen die onrecht worden aangedaan, bijstaan. De GPIL heeft ook het verlangen om iets voor hen te kunnen betekenen.

In dit nummer:

Afscheid	2
Vorbereidingen	2
Hoe gaat het nu met ons?	2
Uitzendende gemeente, TFC, en deelgenotengemeenten	3
Dank- en gebedspunten	4
Onze blog en contactgegevens	4

Afscheid

In juni 2011 streken we neer in deze prachtige pastorie in Den Haag, waarvandaan we deze eerste nieuwsbrief schrijven. Het waren mooie, maar ook intensieve jaren hier. Afgelopen juli heeft Laurens Jan afscheid genomen als gemeentepredikant van de Bethlehemkerk. De afscheidsavond heeft ons erg verrast en we hebben tijdens die avond ontzettend veel gelachen om de leuke stukjes, liedjes en toespraken. De afscheidsdienst (met daarin ook mooie, persoonlijke toespraken) was best

indrukwekkend. We zijn echt van de gemeente (en de stad) gaan houden. Het afscheid stemde ons weemoedig, maar ook dankbaar. Het was fijn om na dit alles even vakantie te hebben en het één en ander te kunnen laten bezinken. Bovendien was het ook een mooie overgang naar een nieuwe periode in ons leven: de voorbereiding op onze uitzending naar Indonesië. En gelukkig blijft er in Indonesië ook een band met de Bethlehemkerk, want het is onze uitzendende gemeente.



Vorbereidingen

Een uitzending naar het buitenland vraagt natuurlijk heel wat voorbereiding. Afgelopen september zijn we begonnen met een opleiding bij de GZB. Deze opleiding deden we samen met nog vier stellen die worden/zijn uitgezonden (naar verschillende landen). Erg leuk en ook waardevol om zo samen op te trekken. De vakken die we kregen werden soms gegeven door collega's van het kantoor, maar vaak waren het ook mensen van buiten de GZB die werden 'ingevlogen'. Zo kregen we bijvoorbeeld het vak missiologie, kregen we lessen over

interculturele communicatie, met kinderen op weg en diaconaat.

Af en toe hadden we een bijbelstudie en ook spraken we met elkaar over ons eigen geestelijk leven. Ook communicatie en fondsenwerving kwamen aan bod. We maakten kennis met verschillende mensen (zoals oud-zendingswerkers, collega's van het kantoor en bestuursleden van de GZB) en we kregen allerlei waardevolle adviezen voor onze periode in het buitenland. Verder hebben we een dag een EHBO-cursus gehad en een

veiligheidstraining van twee dagen. In december zijn we een week naar 'All Nations Christian College' in Engeland geweest, om daar een cursus over de Islam te volgen.

Voor ons verblijf/werk in Indonesië is het erg belangrijk om ons goed te verdiepen in dit onderwerp. Laurens Jan heeft inmiddels ook zijn zendingsexamen met goed gevolg afgelegd! Hij is nl. door de synode van de PKN beroepen als predikant met een bijzondere opdracht. Een voorwaarde van de PKN voor het beroep als zendingspredikant is dat hij dit zendingsexamen heeft gedaan.

Hoe gaat het nu met ons?

Veel mensen vragen hoe het met ons en de kinderen (Jefta en Febe) gaat. Eerlijk gezegd: het valt in alle drukte niet altijd mee om het hoofd koel te houden. Er komt veel op ons af. Maar we proberen alles in Gods handen te leggen en ook in afhankelijkheid van Hem te doen wat

allemaal op ons pad komt. Hij is erbij! Het is wel fijn om te zien dat Jefta en Febe nog op een leeftijd zijn dat ze alles nog gewoon nemen zoals het komt. Over een poosje gaan ze naar Indonesië verhuizen en dat vinden ze leuk, maar nu leven ze ook nog heel onbekommerd hun

leventje hier en genieten ze daarvan. Ze gaan met plezier naar school en de peuterspeelzaal, Jefta zit op zwemles, speelt met vriendjes en vraagt zich ook gewoon af of hij over een paar jaar alleen naar school mag fietsen. Hij realiseert zich dan dus niet dat hij dan niet meer in Den Haag woont, maar in Indonesië...



Afb. Gemeente Den Haag; onze aangifte van vertrek naar het buitenland is geregeld!

En verder...

Inmiddels hebben we ons sociaal-cultureel visum (nodig voor de taalstudie) binnen. De aanvraag voor het werkvisum, voor de periode daarna, loopt nog. We gaan eerst naar Java (Yogyakarta), om daar een aantal maanden taalstudie te gaan doen. Hier in Nederland hebben we al wat privélessen bij 'TaalTaal' in Den Haag gevolgd. De tijd die we echter nog konden besteden aan het leren van de taal was echter zeer beperkt, vanwege alle andere dingen die ook onze aandacht vroegen in de voorbereiding. Ons hele huis moest leeg bijvoorbeeld... Uiteraard zijn er nog heel veel meer dingen die gedaan moesten worden en wilden we natuurlijk ook nog de tijd hebben om afscheid te kunnen nemen...

Uitzendende gemeente, ThuisFrontCommissie, en deelgenotengemeenten

Wij worden uitgezonden door de hervormde Bethlehemkerk in Den Haag. Verder zijn ook een aantal 'deelgenotengemeenten' betrokken bij onze uitzending. Zij leven met ons mee en steunen ons werk ook financieel. Onze thuisfront commissie (TFC) bestaat uit leden van onze uitzendende gemeente. Een TFC is de schakel tussen ons (zendingswerkers) en de uitzendende gemeente. De TFC stimuleert de gemeente (en ook familie, vrienden en andere betrokkenen) om met gebed, meeleven en financiële steun bij ons (werk) betrokken te zijn. Verder helpen ze ook om zending in de gemeente een gezicht te geven. De volgende gemeenteleden vormen onze TFC en stellen zich hierbij aan u voor:

Mijn naam is Ronald van Kaam. Ik ben financieel adviseur en houd van voetbal en actieve vakanties. Ik vind het mooi dat we in de TFC van dichtbij mee kunnen werken aan een belangrijke missie.

Mijn naam is Denny Bol. Als gezin hebben wij een innige band opgebouwd met Laurens Jan, Lourina, Jefta en Febe. Ze waren



Afb. Thuisfrontcommissie tijdens de dienst op 5-nov-2017.

namelijk onze burens. Mooi dat ik me nu via de TFC dienstbaar mag maken aan de opbouw van Gods koninkrijk. Door en via zendingswerk gaan we een relatie aan met christenen uit andere landen en culturen wat ik zeer leerzaam en belangrijk vind.

Mijn naam is Maaïke Schiebaan. Ik werk als verpleegkundig specialist op de afdeling neonatologie [van het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag]. Ik vind het leuk om het proces van voorbereidingen op de uitzending van Laurens Jan en Lourina van dichtbij mee te maken en hoop hen, vanuit mijn eigen buitenland ervaringen, met woord en daad bij te kunnen staan.

Ik ben Wil den Heijer. Omdat het zo belangrijk is om het evangelie (wereldwijd) te verkondigen, wilde ik graag deel uitmaken van de TFC. In de verwachting dat de Heere ons werk zal zegenen. Ik ben ondernemer en daarnaast financieel manager van een GGZ instelling. Daarnaast ben ik moeder van zes kinderen en elf kleinkinderen en een American Stafford :)

Mijn naam is Tineke Smith. Ik groeide op als kind van zendelingen. Mensen in nood helpen en in een andere cultuur uit te mogen delen van Gods rijkdom, daar word ik blij van. Mooi om via de TFC hier een steentje aan bij te mogen dragen.



Afb. All Nations Christian College (UK), Easneye Estate; nabij Ware, Hertfordshire

Hier hebben we lessen gevolgd om ook de Islam beter te begrijpen.

Dankpunten

* Zoveel liefde, betrokkenheid en hulp vanuit onze Bethlehemkerkgemeente, familie, vrienden en deelgenotengemeenten.

* Veel leerzame momenten tijdens de afgelopen maanden van voorbereiding op onze uitzending.

Gebedspunten

* Een goed afscheid van allen die ons lief en dierbaar zijn.

* Een veilige reis naar Yogyakarta (Java, Indonesië) op vrijdag 26 januari aanstaande.

* Een goede start van de taalstudie.

Contact

Je kunt ons volgen via gzb.nl/misisulawesi Op deze webpagina plaatsen berichten op onze blog en kun je meer informatie vinden. Ook zijn wij te bereiken via mail en facebook.

✉ lourina_z@hotmail.com

✉ laurensjanvogelaar@gmail.com



www.gzb.nl/misisulawesi



[Laurens Jan Vogelaar](#)

De thuisfrontcommissie (TFC) kan je ook bereiken, namelijk via het mailadres misi.sulawesi@gmail.com of neem contact op met Ronald van Kaam 06 46244471.

Klaar voor vertrek

Onze volgende nieuwsbrief schrijven we, als het goed is, vanuit Indonesië. Het lijkt allemaal nog erg onwerkelijk dat we daar over een poosje echt wonen. Voor nu een hartelijke groet uit Den Haag.

Fijn dat u met ons meeleeft!



Colofon

Voor adreswijzigingen en

GZB

overige informatie:

GZB
Postbus 28
3970 AA Driebergen
0343-512444
info@gzb.nl

Laurens Jan en Lourina Vogelaar zijn in 2018 door de GZB en de hervormde Bethlehemkerk te Den Haag uitgezonden naar Indonesië. De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze nieuwsbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed!

U kunt uw betrokkenheid ook tot uitdrukking brengen door een gift over te maken op IBAN NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB Driebergen o.v.v. Laurens Jan en Lourina Vogelaar.

U kunt ook doneren via de website: www.gzb.nl/misisulawesi. Dank voor uw onmisbare steun!

[Lees mee met onze blog](#)

 **gzb**
geloven gaat verder